



# Team Vespa Øst, 25 års jubilæumsarrangement

5. okt. 2014



på "Malerklemmen" i Dyndet ved Borup.



Indgangspartiet til Malerklemmen

## For 25 år siden - og nu.

Da det er et jubilæumsarrangement er det på sin plads med et lille tilbageblik

Tre yngre mænd, der kendte hinanden i forvejen, havde anskaffet sig hver sin Vespa Scooter og som man siger om danskerne, når man er 3 eller flere, så stifter man en forening eller en klub.

De mente ikke, at den eksisterende Vespa Klub København dækkede deres behov for aktivitet og annoncerede et orienterende Vespa Scooter træf på Københavns Rådhusplads lørdag d. 19.08.1989

Det viste sig, at interessen for at danne en ny Vespa klub var til stede idet der dukkede 30 Vespa Scootere op, nogle med bagsædepassagerer.

Ved den stiftende generalforsamling d. 27.nov.1989 blev der nedsat en bestyrelse, som på stedet vedtog et årligt kontingent på 30 kr.

Samtidig vedtog man at den ny stiftede Vespa klub skulle hedde Team Vespa og i de efterfølgende ca. 10 år lå medlemstallet pænt og konstant på 50 - 60 medlemmer.



Optakten på Rådhuspladsen d.19.08.1989



Scooterens dag afholdes hvert år d.1. juli, vis a vis TIVOLI, her er det i 2010

Medlemstallet i den nye klub svingede i takt med, hvor trendy det var at køre på 2-hjulet motorkøretøj, herunder scootere, men i midten af 1990'erne nåede medlemstallet op på godt og vel 100 medlemmer, hvor vi har været så heldige at kunne fastholde dette tal. I skrivende stund er der **114** personer på medlemslisten.

Skiftende bestyrelser og skiftende formænd har gjort et stort arbejde for at klubben skulle virke levende og interessant med varierede ture og godt kammeratskab. I flere tilfælde har det udviklet sig til personlige venskaber.

I starten foregik kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne kun efter behov, ved udsendelsen af sort/hvid fotokopierede A4 sider, som hen ad vejen blev forbedret. Først som flersidet hæfte i A4 eller A5 format, i farver på glittet papir og endeligt, som kvartalsblad, lige indtil al kommunikation overgik til digital form efter d. 23. nov. 2012, hvilket vor stabile webmaster Jan Haugsted sørger for.

For at markere Team Vespa's 25 års jubilæum havde bestyrelsen taget initiativ til et arrangement på Malerklemmen, dels fordi beliggenheden ville gøre det nemmere for vore medlemmer der ikke bor i det Storkøbenhavnske område og dels fordi lokalerne er hyggelige samt, at priserne er absolut moderate.

Det var helt OK, at komme kørende til stedet i bil, hvis man ikke havde lyst eller mulighed for at komme på Vespa, og på den store P-plads foran Malerklemmen samledes 17 personer, heraf ca. halvdelen på Vespa. Der var forudbestilt plads til kl. 12, så vi fik et velegnet lokale helt for os selv.



Endnu 3 Vespa'er ankommer og slutter sig til selskabet



God tid til at tale om vind og vejr og Vespa



Malerklemmens faste frokostmenu til 99,- kr. gjorde det enkelt at bestemme sig.

- 1 ) Biksemad, serveret med 2 spejlæg, rødbeder og rugbrød,
- 2 ) Frikadeller m. rødkål, agurkesalat og rugbrød
- 3 ) Fiskefilet (2 stk.) med hjemmerørt remoulade, citron og rugbrød.

Hvis ingen af disse tre frokostretter var "sagen", var der mulighed for at købe en billet til stedets weekend buffet til en lidt højere pris, men da deltagerne selv skulle betale frokosten og hvad man drak til maden, kunne hver enkelt gøre som man lystede og var sultne til.



Frokosten indtages i vort lille hyggelige lokale



"Madmor", fru Munch, gjorde sit til den gode stemning.

Mellem frokosten og kaffen gik vi tur i det dejlige solskinsvejr til den nærliggende badesø som var, eller er, en mergelgrav. Hvad mergel er og hvad mergel blev brugt til blev diskuteret, og ved hjælp af flere af deltageres Smartphones og Google, blev det fastslået, at mergel er ler med stort kalkhold og at det i gamle dage blev anvendt til forbedring på de opdyrkede arealer for at forbedre planternes næringsgrundlag. Så nu ved vi dét 😊



Badesøen, hvor der tidligere blev gravet mergel



Retur til Malerklemmen, hvor kaffen og kagen venter



Ingen fest uden en lejlighedssang, og sådan én havde formanden skrevet til dagens jubilæum. Den gik på melodien "Her kommer Pipi Langstrømp". og som blev afsunget under desserten. Meget kreativt og meget festligt og så var det såmænd ikke den eneste sang, for der blev også afsunget én under frokosten der gik på melodien "Jeg er ikke som de andre, jeg er noget for mig selv". Selverkendelse mangler vi ikke.

Freddy, der har været medlem af Team Vespa helt fra begyndelsen, var selvskreven til at levere et kort indslag om klubbens historiske forløb over de forgangne 25 år.

Lilli havde planlagt at køre tilbage til København lige efter frokosten, for at nå i "Parken" og se fodboldkampen FCK vs Esbjerg der endte med 2-0 til Københavnerne, så der var glæde og højt humør i Lillis FCK's Fanklub.

Men hun ville ikke snydes for kaffe og kage, så medens vi andre gik tur til søen, blev Lilli og gjorde sig til gode med de søde sager og var kørt da vi kom tilbage.



Kaffen var god og varm og chokoladekagen frisk og blød og smagte sødt og dejligt og kagetallerkenen indeholdt en overraskelse, idet der også var en lille skål med softice. Kaffe ad libitum gjorde, at ingen var kaffetørstige da vi forlod lokalet og kroen.



Klokken var blevet hen ad 16-tiden og arrangementet var ved at være slut, så hver især afregnede med værten, sagde tak til hinanden og til bestyrelsen for godt selskab.

Korrektur: Jesper  
Foto og ref.: Freddy

Team Vespa ønskes held og lykke med de næste 25 år