

Langeland 2017

Den 19-20-21 maj blev der afholdt et minitræf arrangeret af team vespa øste og vespa klub Fyn. 14 vespaer og 20 deltagere mødte frem i Pilestræde fredag eftermiddag til kaffe og kage, efter en lille køretur Nord på, blev Lenes forlorne hare, med efterfølgende budding, fortæret, og så var der ellers hygge til kl. ca. 23:30. To personer sov i telt ellers var der sengepladser til resten, 3 huse og en campingvog og et annex. Efter morgenmaden kørte vi til Rudkøbing, hvor Martin fra Stilling Strand stødte til, turen gik så syd på af små og snoede veje, med enkelte stop, der var smurt med pakker ved morgenbordet, de blev indtaget i solskin på Langelands sydligste spids, Gulstav. Vi kørte til Bagenkop Havn hvor der var et stop ved Fiskeriets Hus, der var desværre ikke tid til at komme inden for, her var så en punktering, så vi blev yderligere forsinket. Vi kørte næsten direkte til Skovsgård,, hvor Boie fra klub Fyn fortalte om denne museumsgård. Vi havde en aftale med kaffe og rundvisning på Bagenbergmølle. En rigtig god oplevelse, der blev serveret kaffe med boller og lagkage, en lille mølledram, og øl og vand, vi bestemmer selv prisen, der står en stor sparebøsse, der blev fyldt godt i sparebøssen. Efter et kort besøg ved tobaksladen var det hjem til Pilestræde og få startet grillen op, Boie var grilmester, så var det ellers hygge med diverse drikkevarer til sengetid. Efter morgenmaden, udendørs i solskin, var der stemning for at komme hjem over, sidste mand kørte ved 12:30 tiden, Lars fra Fyn. En travl weekend var slut, den der var meste træt var nok Lene, hun var en travl værtinde. Der var deltagere fra Esbjerg, Århus, Silkeborg, Fyn, og Team Vespa Øst. Tak til Boie for godt samarbejde.



Jost ankommer fra Fyn



Fredags og ankomst hygge.



Aften hygge



Parkering i Pilestræde, vin marken.



Madpakken indtages ved Gulstav



ankomst til møllen.



Boie griller i stor stil.



Morgen hygge søndag



Morgenhygge søndag