

"Lukker & Slukker" 8. november 2015



Godt fremmøde på Sankt Hans Torv.

Endnu en sæson i Team Vespa er gået og blev i år afsluttet i herligt efterårsvejr med "Lukker & Slukker" turen fra Sankt Hans Torv på Nørrebro til Kulturhuset på Islands Brygge, som det er blevet tradition. Det gode vejr havde givetvis betydning for det store fremmøde til turen, trods det sene tidspunkt på året, og sluttelig var vi 9 Vespaer og 12 Team Vespa medlemmer samlede på Sankt Hans Torv.



En lidt betænkelig "ny Vespakører".



Jesper og Jørn danner rammen om Jan, Bent og Birthe

Vi nød atmosfæren på Torvet på Nørrebro og fik kontakt med adskillige interesserede "Nørrebroere", også en af de ganske unge, en lille dreng, der med stor betænkelighed prøvede, hvordan det var at sidde på en Vespa, men da Freddy kort efter startede den, havde der samlet sig nogle benzindampe i lyd-potten, så der kom et ordentligt knald, der kunne minde om lyden fra et kraftigt skydevåben, og det vækker unægtelig opmærksomhed på Nørrebro, og ikke mindst her på Skt. Hans torv og tæt på Blågårds plads, hvor der gennem årene har været en del konfrontationer mellem autonome og politiet.

Knaldet bevirkede også, at "filmen knækkede" for den lille gut, og selv om han nu var løftet tilbage på faderens arm, satte han i et gevaldigt hyl, så både mor og far måtte trøste ham, og rykke et pænt stykke væk fra de "farlige" maskiner. Freddy måtte naturligvis undskylde over for forældrene, der såmænd tog det ganske pænt, og heldigvis faldt barnet hurtigt til ro og holdt op med at tude. Den "grimme" oplevelse afsatte muligvis et "spor", som betyder, at chancen for at hverve en kommende Vespa om ca. 18 år nok glippede.



Else Marie, Kirsten og Flemming



Jesper, Jan og Jørn omkranset af Vespa'er

Efter "det akademiske kvarter" var vi klar til at sætte kursen mod Kulturhuset på Islands Brygge, starten gik dog ikke helt gnidningsfrit for os alle, idet Bent's Vespa igen måtte have et "nyt" tændrør for at starte,

På turen fra Nørrebro til Islands Brygge, dér hvor Nørre Søgade snævrer ind fra 2 til 1 vognbane, havde Jørn en lille kontrovers med en Audi, der klemte sig ind foran Vespa'en og skabte en farlig situation. Der gættedes på, at det nok skyldtes, at den unge mand i Audi'en følte sig stærkt provokeret over, at en hurtig Vespa nåede først frem til stedet, hvor man skal flette. Audi'ens hastværk virkede i øvrigt helt unødvendigt, da den blot 50 meter længere fremme svingede til venstre ad en sidegade.

Lilli måtte desværre forlade kortegen på vejen ud til Amager, da hun havde en aftale andetsteds med opstaldning af Vespaen for vinter perioden, hvor forsikringen er stillet i bero, men hyggeligt at hun lige havde tid til at komme til Nørrebro og hilse på undervejs.

Resten af den korte tur til "Bryggen" forløb fint, bortset fra en enkelt Vespa, der havde et kort motorstop, så lidt efter lidt blev vi samlede på Islands Brygge, hvor Freddy, med sit "gode blik for smutveje", sørgede for at vi kunne parkere helt ud til Bryggens havnekaj lige ved siden af Kulturhusets kaffeborde på kanten til havnen, med en fantastisk udsigt til Kalvebod Brygge og Langebro og Inderhavnen, ikke dårligt.



Kulturhusets indgang, ser ikke så spændende ud



Det er på havne siden, der er interessant at være



Jørn har sans for at "fange" en smuk udsigt mod Kbh's Rådhus og byens "Skyline"

Niels kom til fods og stødte til gruppen på Kulturhuset, fordi han igen har været så uheldig at få stjålet sin ET4, og det til trods for, at den naturligvis var låst og desuden lænket med hele 2 hærdede stålwirer til faste genstande ved Niels'es bolig. Den er dukket op igen, men da den blev fundet på bunden af søen i Kildevælds parken på Østerbro, meget hærget, kræver den nu en hel del istandsættelse, inden den kan rulle igen. Nu håber vi ikke, at Niels taber modet, for det er tredje gang en "Vespa interesseret" har stjålet en Vespa fra ham.

Kulturhusets kaffe og gulerodskage var som altid super og Vespasnakken om fejlsøgning og reparation og meget andet gik som sædvanligt rigtig godt, mange emner blev vendt og drejet, og der måtte hentes kaffe flere gange.



En herlig "plads i solen" på havnefronten ved Islands Brygge



Ove og Ulrik i fornøjelig samtale



Birthe og Else Marie får en en god snak og Jørn lytter

Da dagen så småt var ved at gå på hæld og luft temperaturen faldt mærkbart, var det tid til at bryde op og forlade det hyggelige selskab med vore gode Vespa kammerater, men vi havde haft en dejlig "Lukker & Slukker" eftermiddag.



Og Islands Brygges Kulturhus fik, for en kort bemærkning, en ekstra attraktion ud mod havnen

Deltagerne var:

Bent og Birthe, Ulrik og Else Marie, Flemming og Kirsten, Freddy, Jan, Jesper, Jørn, Lilli, Niels og Ove.

Referenter og fotos : Jørn, Freddy og Ove,
Korrektur og redigering : Freddy og Ove.