

## ORØ TUR RETUR søndag d.2.september

Efter en dejlig tur ad små vespaveje over Farum, Slangstrup, Frederikssund og Dalby ankom vi til Hammerbakker og Østre Færge.



*vi venter på færgen*

Vi, var Tina, Jesper, Bent, Hilmar og Anita, Lennart og Kenneth, men vi skulle blive en mere for vi havde lavet aftale med Oswald fra MC Island om at mødes hos ham så snart vi var kommet over med færgen.



*Oswalds vespa titter fem bag døren*

Ca. 12,15 kørte vi ind ad Oswalds indkørsel. Her blev vi præcenteret for en rigtig aktiv pensionist der mere eller mindre var blevet øens cykelreparatør mens han ind imellem resturerer knallerter cykler og meget mere. Oswald er også cykelbud, medlem af cykelklubben og MC klubben. En rigtig ild sjæl der er kendt og aktet af alle.



*MC Islands klubhus*



*Osvald ved klubhuset*

Vi så Osvalds Ducati 750 motorcykel og hans Vespa '61 og derefter kørte vi med Osvald forrest til MC Islands klubhus hvor vi spiste frokost.

Efter rundvisning i klubbens lokaler og en snak med flere af klubbens medlemmer om Mc træf, Orø MC ture m.m. Begav vi os på turen rundt på øen.

Vi startede med havnen hvor færgen "Orø" sejler til Holbæk, derefter kørte vi gennem et sommerhus område og videre ud til vandet, et sted hvor en af Orøs mange kilometer trampestier starter.

Turen gik videre over Bybjerg, øens største by, til campingpladsen som ligger nord på øen, herfra kan man se helt op i Kattegat.



*ved camping pladsen*

Kørte indover øen for at ende ved østerløbet og Snave Færgested, hvor der engang havde været et af øens 4 færger, nu er der kun 2 tilbage.

Rundturen sluttede med optankning på øens tankstation ved den nedlagte brugs, som er flyttet i fine nye lokaliteter.



*kaffe på kroen*

Og så var der kaffe og kage på kroen. Det havde været en god fornøjelig tur hvor vi undervejs kunne grine lidt af Hilmar der havde svært ved at starte hvergang vi havde gjort holdt.

Efter ca 5 timer på Orø vender vi atter kursen mod færgen og København.

På turen fra færgen mod Kirke Hyllinge oplevede vi desværre et uheld. Det var Niels der under kørsel ned ad bakke ind i et sving mistede herredømmet over sin PX og tog sig en glidetur. Niels slog sit ben, dog ikke værre end han kunne fortsætte efter vi havde rettet lidt på hans scooter.



*Niels er kommet på benene igen, heldigvis*



*der mangler et håndbremse greb*

En tur til Orø kan anbefales og det er ikke sidste gang Klubben arrangere tur der til.

En tak til Færge Svend for rabat til Østrefærge.  
Til MC Island der åbnede deres lokaler for os  
og ikke mindst til Osvald der var med hele vejen.

kenneth